

CA & LA

Uw wekelijkse
Saba**TO**/D**O**lijst

TEKST: MARGO VANSYNGHEL



/To shop/ Veilige Haven

Gelukkig is België geen al te groot land: wie vanaf dit weekend zijn **surfmaterieel** in de nieuwe Antwerpse surfwinkel Haven koopt, glijdt binnen het uur op de golven. Haven is een initiatief van twee derde van de populaire Belgische groep Arsenal: manager **Filip Van Moerkereke** en muzikant **John Roan**. Behalve surfbenodigdheden vind je er ook mannenlabels als Oh Dawn en Wait. Voorts tekent designer Mic Eaton een capsulecollectie en zullen **fotografen** in de boetiek hun werk tonen. Het analoge surfdagboek van fotograaf Wouter Struyf vindt u aan de wanden van Haven, Struyf zelf staat met wat geluk achter de toonbank.

Nationalestraat 162-164, 2000 Antwerpen,
www.havensurf.com



/To eat/ Dineren met Rinus Van de Velde

Voortaan kunt u weer naar de lichtjes van de Schelde kijken tijdens het eten. Daarvoor moet u naar het recent geopende **RAS**, kort voor 'Restaurant Aan de Stroom'. Het nieuwe eethuis in het iconische Zuiderterrasegebouw - zo'n 25 jaar geleden herbouwd door de postmodernistische architect **Bob Van Reeth** - werd ingekleed door de Antwerpse interieurarchitecten van Co.studio, oud-studenten van Van Reeth. De Antwerpse kunstenaar Rinus Van de Velde maakte ter plaatse vier **houtschooltekeningen** waarin hij zelf figureert, met de titel '**Dinner Party Dynamics**', hoewel je in RAS zowel kunt lunchen als dineren.

RAS, Ernest Van Dijckkaai 37, 2000 Antwerpen. Open van 11 tot 15 uur en van 18 tot 22 uur. www.ras.today

/To shop/ Stoelendans

Designfans kennen de designwebwinkel **Pamono** wellicht beter als de voormalige wederhelft van L'Arcobaleno. Vorig jaar smolten de twee designwebsites samen tot één platform dat vandaag mag uitpakken met een samenwerking met het meer dan 150 jaar oude Duitse merk **Thonet**. Samen staken ze de twee supersterren van het huis, de **Post Mundus-stoel** en de Lehnstuhl, in een nieuw kleedje. Van de loungestoel Lehnstuhl werden 25 **fluo-oranje** exemplaren uitgebracht (intussen uitverkocht), de Post Mundus kreeg een groene lak verf en een zitoppervlak van blauw fluweel.

Uitsluitend te koop via www.pamono.com. 2.078 dollar voor de Post Mundus Limited Edition.



© Frederik Vercruyse